

Martijn van den Boogaart

Van: Martijn en Anneke [martijnenanneke@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 6 oktober 2005 1:05
Aan: annekesnoep@hotmail.com
CC: Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep
Onderwerp: Thomas Pieter van den Boogaart

Lieve familie en vrienden,

Dinsdagmorgen 4 oktober 2005 hebben wij een zoon gekregen. Wij zijn heel erg blij met hem. Hij heet Thomas Pieter en zijn roepnaam is Thomas.

Thomas is geboren in het LUMC in Leiden en verblijft daar nu nog steeds op de intensive care voor pasgeborenen, omdat maar ruim 27 weken in Annekes buik heeft gezeten in plaats van de gebruikelijke 40. Zijn toestand is naar omstandigheden goed: hij weegt 1177 gram, is stabiel en ademt zelfstandig, niet meer aan de beademing. Toch blijft zijn toestand zorgelijk want bij zulke jonge babytjes blijft de gezondheid nog wekenlang heel kwetsbaar.

Met Anneke gaat het heel goed. Zij liep dinsdag overdag alweer gewoon rond en ze wordt morgen uit het ziekenhuis ontslagen. Wij gaan dan waarschijnlijk een tijdje in het Ronald McDonald-huis in Leiden verblijven om dicht bij Thomas te kunnen zijn.

We zijn erg blij met alle tekenen van medeleven die we van jullie al ontvingen. Ze doen ons goed. We hopen dat jullie begrijpen dat wij deze dagen erg druk zijn met alles wat geregeld moet worden voor Thomas en dat we dus niet al jullie voicemail's, sms'jes en emails direct en persoonlijk kunnen beantwoorden. We hopen jullie in elk geval via mails op de hoogte te houden van hoe het met hem gaat.

Het is wonderlijk mooi om naar zo'n klein en kwetsbaar, lief jongetje te kijken. We houden veel van hem. En tegelijk breekt het je hart als je hem onrustig ziet schokken en zachtjes hoort huilen, terwijl je zo weinig voor hem kunt doen. Toch is het heerlijk om met zijn drieën te zijn en onze handen op zijn kwetsbaar huid te voelen en te merken dat hij dan wat rustiger wordt. Op zulke momenten bidden we met zijn handjes in de onze. We weten Thomas in Gods beschermende hand. We zijn God ook dankbaar dat het tot nu toe zo goed met hem gaat. We zouden jullie willen vragen om met ons mee te bidden voor hem en voor de artsen en verpleegkundigen die de directe zorg voor hem hebben. Het is voor ons een grote steun te weten dat velen van jullie dat al doen.

Hartelijke groet, mede namens Anneke,
Martijn

PS Bij deze mail 2 foto's van Thomas en ons, met dank aan Inge en Gert van wie we de digitale camera mochten lenen.

